

Nieuwsss Flitssss



“Ik schijn nogal opgevallen te zijn”

Er is mij gevraagd in deze eerste nieuwsbrief iets te vertellen over mijn voorzitterschap. In 1977 besloot ik wat aan lichaamsbeweging te gaan doen en op aanraden van een buurvrouw, die recreatief speelde bij SSS, meldde ik me, op een dinsdagavond in een sportzaaltje op Valkhof, aan als recreatief lid van SSS. Natuurlijk wist ik niet wat een geweldige impact dit zou hebben op de rest van mijn leven.



In mijn onwetendheid besloot ik in 1978 naar een jaarlijkse ledenvergadering te gaan, ik was tenslotte lid. De eerste keer werd ik al gestrikt om een cursus te gaan volgen als scheidsrechter, die op dat moment (what's new) broodnodig waren. Ik zat op de cursus met een toen 16-jarige Willem Held en een iets oudere Evert van Garderen. Namen die tot op de dag van vandaag nog steeds opgedoed doen binnen onze vereniging.

In 1979 ging ik wederom naar zo'n vergadering. Ik schijn daar nogal opgevallen te zijn want in '80 werd ik gevraagd om in het bestuur plaats te nemen en daar maak ik nu, na bijna 30 jaar, nog deel van uit.

Als bestuurslid heb ik alle ups en downs meegeemaakt en omdat de ups de overhand hebben gehad, ben ik nu nog steeds voorzitter van deze geweldige, spraakmakende club.

Gevechten zijn er genoeg gevoerd in 't verleden om de club op het nivo te krijgen waar zij nu is. Dan denk ik aan de talloze gesprekken met de toenmalige wethouder David van Boven, het bijzonder goede contact met wethouder Fledderus, het jaarlijkse gevecht om de financiën op peil te krijgen en te zorgen dat onze vereniging over zaalruimte kon beschikken in onze, op dat gebied, zeer krap bemeten gemeente. Dit alles heeft geresulteerd in de prachtige club die SSS na 50 jaar is, een club waar je als lid trots op kunt zijn, en die de afgelopen jaren zijn visitekaartje in volleyballand heeft afgegeven en dit nog steeds doet.

Ik heb er in ieder geval vertrouwen in, dat onze vereniging nog in lengte van jaren zal bestaan en velen, veel sportief plezier zal geven.

Guus Verlinden

AGENDA

Omdat onze mooie vereniging binnenkort 50 jaar bestaat, worden er dit seizoen een aantal geweldige activiteiten georganiseerd. Dus, zet de volgende data nu alvast in je agenda...



ZATERDAG 14 NOVEMBER 2009

OLIEBOLLENACTIE

Schrijf je nu in via: sss.actief@gmail.nl

Verkopers en chauffeurs om 9.30 uur in Sam Sam verzamelen.

ZATERDAG 30 JANUARI 2010

FEEST!

Georganiseerd door onze eigen A- en B-jeugd!

Iedereen is welkom in Sam Sam!

ZATERDAG 10 APRIL 2010

HET OFFICIËLE 50-JARIG JUBILEUM

Houdt deze dag alvast vrij!

ZATERDAG 12 JUNI 2010

HET SSSNERT TOERNOOI

(special edition)



WAT EEN KICK!

De kick-off is een groot succes geweest; dat moge duidelijk zijn! Het is lastig een stukje te schrijven over iets, waar eigenlijk al alles over gezegd is. Maar voor een ieder die het spektakel gemist heeft, toch nog HET VERHAAL met een moraal.

Het toeval wil dat een groepje vrijwilligers, die allemaal het gevoel hebben dat er een flitsend begin van het jubileumseizoen moet komen, met elkaar in gesprek raakt. Een avondje brainstormen heeft tot resultaat: het ontstaan van een KICK-OFF team met 3 divisies: het SSSloopteam, het hap-SSSNap team en het QuiSSSteam. Van elkaar weten ze één ding: het moet geregeld worden en het budget is exact € 0,00! En toch... niemand haakt af!

Ze bepalen het inschrijvingsgeld en ontwerpen een shirt en gaan er positief van uit dat ze genoeg mensen met een SSS-hart zullen mogen begroeten. Met het inschrijvingsgeld en de shirtverkoop en de omzet aan de bar moeten ze de kosten kunnen dekken.

Via een werk-overzicht in Excel kunnen we de vorderingen van elkaar zien in scores: 100% afgerekond of minder. We houden elkaar scherp in de 4 overleggen die we voeren.

Wat we daarvan hebben geleerd is dat wanneer je iets niet geregeld leek te krijgen, je dat in de groep moest gooien en altijd kwam er weer iemand met een oplossing als: "Oh, maar ik heb nog een oudtante die dat nog in de kast heeft liggen".

Het is zover: 12 september 2009. De aanmeldingen zijn boven verwachting. We verzamelen om 12.00 uur bij de hal. De ene divisie weet van de andere divisie "dat het geregeld is", vertrouwend op elkaar en hebben zin in een geslaagde dag. Het hap-SSSNap team heeft soep met brood geregeld en we starten met de opbouw van de dag-onderdelen.

De aanmeldingsprocedure verliep wat hektisch... Maar een flesje AA voor elke deelnemer deed wonderen en gek genoeg vormden de teams zich uiteindelijk zonder échte problemen. Na de huldiging van Wim Wijnveen, de eerste Ridder in de Orde van Oranje Nassau binnen SSS, kon de Kick-off SSSloop beginnen!

Iedereen liep twijfelachtig naar het ODIK veld en kon ook niet weten wat een waanzinnige onderdelen er te wachten stonden.





De onderdelen waren erg leuk: zaklopen, voetbal met een zicht-handicap, conditietest op autobanden, rolloop, maar het levend sjoelen was toch wel het aller-leukst op het veld!



Toen alles op het veld voltooid was werd iedereen naar een andere locatie gelokt: het Oosterbosbad! Terwijl Joyce onder toezicht oog van EHBO-ers Dirk en Marjan Bosman naar het ziekenhuis moest met een enkelblessure, lagen alle kick-off deelnemers in het warme water en het laatste onderdeel: zet-2-mini's-op-een-band-en-ga-er-zo-snel-mogelijk-mee-naar-de-overkant, werd hysterisch!



Na goed en wel gedacht te zijn mocht de jeugd/mini's eten met SSterren: onze enige echt Dames 1! Het werd een gezellige boel! Afsluitend mocht de jeugd een vlieger én een echte, unieke, groene SSS cap(!) in ontvangst nemen en naar buiten lopen met een eigen helium ballon voor de ballonnen wedstrijd.

Wat een prachtig gezicht: 40 groene ballonnen vlogen richting het zuiden!



De ouders namen de enthousiaste kinderen weer mee naar huis en binnen namen de volwassenen plaats aan tafel, waar het eten met onze SSterren van Heren 1 begon. Het werd net zo gezellig als de eetronde met de jeugd!

Na het eten werd iedereen verzocht met hun eigen eettafel naar de hal te lopen om zo plaats te creëren in de kantine voor het feest. In de hal stonden vier tribunes klaar en bij binnenkomst ontving je een SSS-cap in de kleur van het team waar je voor speelde: rood, geel, oranje of blauw. Een mooi gezicht: al die SSS caps!

Onder aanvoering van de teamcaptains uit Heren 1 en de assistentes uit Dames 1, maar vooral onder leiding van QuizmaSSter: Mark van Roekel werd ook "King of the Court - The QuisSS" een groot succes. Met als grote winnaar: **TEAM GEEL!** Eeuwige roem was hun welverdiende prijs!



Het feest kon beginnen! De DJ's knalden er op los: De kick voor het jubileumseizoen is gezet!

Rest alleen nog maar de moraal van het verhaal:
ZORG DAT JE ER VOORTAAN BIJ BENT!

Mini's voor één avond VIP

De mini's van team 5 zijn binnenkort (14 november) voor één avond VIP bij Heren 1. Lisa Kamphorst, een van de meiden uit team 5, won namelijk een VIP-arrangement, omdat haar ballon helemaal in België belandde.

Tijdens de Kickoff op 12 september mochten alle mini's van SSS een ballon oplaten.

Met naamkaartje en al werden de ballonnen losgelaten en werd er net zo lang naar het groene stipje gekeken, totdat het niet meer in het zicht was. Best spannend, want de eigenaar van de ballon die het verst zou komen, kon ook nog eens een leuke prijs winnen. Wat deze prijs precies inhield bleef nog even een verrassing.

Vrijdag 2 oktober was het dan eindelijk zo ver. Alle ballonnen waren richting het Zuiden gegaan, maar welke ballon kwam nou het verst en van wie was die dan? De derde prijs ging naar Karlijn Lugtenberg uit team 11 en ook de tweede prijs ging naar team 11, want Karlijn's teamgenootje Esmee Glismeijer mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Beide meiden wonnen een mooi volleybalpakket.

Bij het bekend maken van de eerste prijs, werd het toch wel erg spannend. Want wie wil dat nou niet, een VIP-arrangement! Lekker de hele avond in de skybox naar die goede volleyballers van Heren 1 kijken, met een lekker drankje erbij en natuurlijk bitterballen! De gelukkige werd de 11-jarige Lisa Kamphorst uit team 5. Haar ballon werd helemaal in de gemeente Paal in België gevonden! Dus sta binnenkort niet raar te kijken, als deze kleine VIP's langs u heen lopen.

SSS feliciteert natuurlijk alle prijswinnaars!



vlnr Lisa, Esmee & Karljin

Krantenknipsels, foto's en misschien zelfs lokken haar... Heeft u ze nog, na 50 jaar?

Wij zijn op zoek naar alle foto's, krantenknipsels en films die ooit gemaakt zijn van 50 jaar SSS. Hier worden prachtige collages van gemaakt die in de SamSam komen te staan.

Het materiaal kan ingeleverd worden bij:

Jan en Pea Miedema
Amersfoortsestraat 60, 3771 CK Barneveld, tel. 0342- 414316
miedema.1@orange.nl

We snappen dat u uw plakboeken en foto's liever niet kwijt wilt. Lever ze daarom alleen in wanneer ze van naam en adres voorzien zijn. Op die manier komt al het materiaal weer bij de rechtmatige eigenaar terug wanneer de borden opgeruimd worden.



Kampioenschap voor SSS meisjes



SSS mini-team kampioen

KICK SSS T-SHIRTS

Waarschijnlijk heeft bijna iedereen al zo'n geweldig prachtig Kick-sss shirt.
Maar voor de mensen onder ons die nog geen trotse eigenaar zijn, is er goed nieuws:
Ze zijn nog niet uitverkocht!

DE VOLGENDE MATEN ZIJN NOG BESCHIKBAAR:
122/128, 134/146, 152/164, S, L, XL

Dus, wees er snel bij want **OP=OP!**

Bestellen kan bij Cisca van der Sloot, tel. 0342-420240.

Je kunt je bestelling ook doormailen naar: kickoffsss@live.com

Afhaaladres: Piersonlaan 6 (vlakbij de Oosterboshal).

Kindermaten zijn € 7,50 en de rest € 9,-.



TIPS?



Mail ze naar:

nieuwsssbriefsss@live.nl